



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ

ΤΑΞΗ Α2

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Ο ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

- Το σχολείο πρέπει να δίνει στους νέους κατευθύνσεις, οράματα, ελπίδες. Πρέπει να είναι αφύπνιση συνειδήσεων και έμπνευση για κάτι καλύτερο. Οι νέοι είναι το μέλλον της κοινωνίας. Είναι καθήκον, επομένως, του σχολείου να βοηθάει τους νέους να οραματίζονται ένα καλύτερο μέλλον χωρίς στερεότυπες συμπεριφορές.
- Το σχολείο πρέπει να ανοίγει τις πύλες του στους μαθητές και να τους καλοσωρίζει με αγάπη και επιβράβευση. Η τιμωρία με την επιβολή της απουσίας και της αποβολής πρέπει να εκλείψουν και τη θέση τους να πάρει η επιβράβευση και η σωστή προσέγγιση των μαθητών από τους καθηγητές τους. Είναι απαραίτητο να υπάρχει ψυχολογική αξιολόγηση και υποστήριξη από ειδικούς ώστε να προλαμβάνονται και αντιμετωπίζονται ακραίες συμπεριφορές.

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Το σχολείο πρέπει να είναι εκκολαπτήριο ελεύθερων και δημιουργικών ανθρώπων. Πρέπει να τους δίνει τη δυνατότητα να σκέφτονται και να εκφράζονται ελεύθερα. Δεν πρέπει να βάζει περιορισμούς στη δημιουργικότητα και στη φαντασία. Το σχολείο που είναι ανεκτικό, και δίνει αξία στην αναζήτηση και στον αιρετικό τρόπο σκέψης μπορεί να ενθαρρύνει μια δημιουργική στάση ζωής. Αντιθέτως, σε ένα ανταγωνιστικό σχολικό περιβάλλον, όπου το λάθος τιμωρείται σκληρά, η δημιουργική διάθεση, και όταν υπάρχει, καταπιέζεται. Χρειάζεται, επομένως, κλίμα που να προσφέρει ασφάλεια, που να μην φέρνει ως εφιάλτη τον κίνδυνο της αποτυχίας. Κάτω από τέτοιες συνθήκες τα πλεονεκτήματα ανθούν αυτόματα. Οι μαθητές αρχίζουν να πιστεύουν ότι μπορούν «να τα καταφέρουν», αποκτούν αυτοπεποίθηση, μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν και κυρίως, **αγαπούν τη μάθηση**. Ο Αϊνστάιν σε μια συζήτηση για την εκπαίδευση είχε πει «...η αγάπη είναι καλύτερος δάσκαλος από το καθήκον ...».





Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΧΙΟΥΜΟΡ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΕΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΜΕΣ.