

# ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

**«Ύπνε μου κι έπαρέ μου το»**  
Δημοτικό τραγούδι



Ύπνε μου κι έπαρέ μου το, ύπνε νανούρισέ το  
κι αν έχεις μήλα, κόψε του, κουλούρια τάισέ το  
κι αν έχεις και ροδόσταμο, να το ροδοσταμνίσεις.  
Κι αν μου το πάρεις, ύπνε μου, τρεις χώρες σου χαρίζω  
τρεις χώρες και τα τρία χωριά και τρία μοναστήρια.  
Την Κάρπαθο με τα νερά, τη Ρόδο με τα πλούτη  
και την Κωσταντινούπολη με το πολύ λουάρι.  
Κοιμήσου που παράγγειλα κάτω στην Αλεξάνδρα  
για να σου φέρουν κόρη μου τσεμπέρι με τα χάντρα.  
Νάνι τη την κορούλα μου, την ακριβή μου κόρη  
που μου τη λουαριάζουσι γιατροί και δικηγόροι.  
Κοιμήσου που να κάθεςαι κι η μοίρα σου να υφαίνει  
και το καλό σου ριζικό να κουβαλεί να φέρνει.  
Κι αν την επάρεις, ύπνε μου, πάρ' τη σε περιβόλια  
σε κυπαρίσσια σε δεντριά σε μήλα σε κυδώνια.  
Ύπνε που παίρεις τα παιδιά, έλα έπαρε και τούτο,  
μικρό μικρό μου τώπαρε μεγάλο φέρε μού το.  
Κοιμήσου με την Παναγιά και με τον Αϊ-Γιάννη  
και τον Αφέντη το Χριστό κι όπου πονεί να γειάνει.  
Κοιμήσου που να κοιμηθείς στο μέλι και στο γάλα  
και να σε βάλει η μοίρα σου σ' αρχοντικά μεγάλα.

**Γ. Μ. Γεωργίου, Καρπαθιακά, τόμ. Α'**

Ύπνε μου κι έπαρέ  
μου το, ύπνε  
νανούρισέ το





κι αν έχεις μήλα, κόψε του,  
κουλούρια τάισέ το  
κι αν έχεις και ροδόσταμο,  
να το ροδοσταμνίσεις.



**Κι αν μου το πάρεις, ύπνε μου, τρεις χώρες σου χαρίζω  
τρεις χώρες και τα τρία χωριά και τρία μοναστήρια.**



Την Κάρπαθο με τα νερά,



τη Ρόδο με τα πλούτη



και την Κωνσταντινούπολη με το πολύ λουάρι.



**Κοιμήσου που παράγγειλα κάτω στην Αλεξάνδρα  
για να σου φέρουν κόρη μου τσεμπέρι με τα χάντρα.**



**Νάνι τη την κορούλα  
μου, την ακριβή μου  
κόρη**

**που μου τη  
λουαριάζουσι γιατροί  
και δικηγόροι.**

**Κοιμήσου που να  
κάθεσαι κι η μοίρα σου  
να υφαίνει**

**και το καλό σου ριζικό να  
κουβαλεί να φέρνει.**





Κοιμήσου που να κάθεται κι η μοίρα σου να υφαίνει  
και το καλό σου ριζικό να κουβαλεί να φέρνει.  
Κι αν την επάρεις, ύπνε μου, πάρ' τη σε περιβόλια  
σε κυπαρίσσια σε δεντριά σε μήλα σε κυδώνια.



**Ύπνε που παίρεις τα παιδιά, έλα έπαρε και τούτο,  
μικρό μικρό μου τώπαρε μεγάλο φέρε μού το.**



**Κοιμήσου με την Παναγιά και με τον Αϊ-Γιάννη  
και τον Αφέντη το Χριστό κι όπου πονεί να γειάνει.**



**Κοιμήσου που να κοιμηθείς στο μέλι και στο γάλα  
και να σε βάλει η μοίρα σου σ' αρχοντικά μεγάλα.**





**Πηγές**

Σχολικό εγχειρίδιο

Διαδίκτυο

**Επιμέλεια**

Δανίκα Ευανθία, Φιλολόγος

