

2^ο Γυμνάσιο Μελισσίων

Νεοελληνική Γλώσσα

«Τα βιβλία του χθες και του σήμερα»

Επιμέλεια παρουσίασης: Καρακώστα Ίρις-Φωτεινή, Α1
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Δανίκα Ευανθία

ΧΘΕΣ





Την δεκαετία του '50 τα βιβλία ήταν σπάνια και δυσεύρετα. Ήταν γραμμένα στην καθαρεύουσα.

Στα βιβλία υπήρχε το πολυτονικό σύστημα (πνευματα, οξεία και περισπωμένη).

Οι φτωχοί μαθητές είχαν μόνο αναγνωστικό. Αυτό μόνο μπορούσαν να αγοράσουνε και πάλι με το ζόρι.





- Το αναγνωστικό του δημοτικού και τα λίγα βιβλία του Γυμνασίου ήταν όλος τους ο κόσμος.
- Βοηθητικά βιβλία λίγοι και πάλι αγόραζαν.
- Πολλά παιδιά δανείζονταν ή προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν μεταχειρισμένα βιβλία σε καλή κατάσταση: δηλαδή συμφωνούσαν να τα αγοράσουν από έναν μεγαλύτερο συμμαθητή τους στη μισή τιμή, και όχι καινούρια.
- Έτσι και τα βιβλία αξιοποιούνταν με τον καλύτερο τρόπο και ο φτωχός μαθητής έκανε τη δουλειά του. Γι' αυτό την εποχή εκείνη μάθαιναν γράμματα και εκτιμούσαν την αξία τους.

- Οι μαθητές χρησιμοποιούσαν αντί για τετράδια μια μαύρη πλάκα.
- Σε παλαιότερες εποχές δεν υπήρχαν μολύβια.
- Τα παιδιά έγραφαν με κονδύλια. Τα κονδύλια ήταν αντικείμενα τα οποία έγραφαν μόνο πάνω στην μαύρη πλάκα.



ΣΗΜΕΡΑ





- Τα βιβλία είναι πολλά.



- Είναι γραμμένα στη δημοτική.
- Στα βιβλία υπάρχει το μονοτονικό σύστημα.
- Ανά μάθημα υπάρχει το αντίστοιχο βιβλίο, τετράδιο εργασιών και το τετράδιο του μαθητή.



- Στην εποχή μας υπάρχουν και τα ηλεκτρονικά βιβλία, που περιέχουν πολλές πληροφορίες, χρήσιμες για τους μαθητές.



Υπάρχει το internet που αποτελεί πηγή πληροφοριών και βιβλιογραφίας.

ΤΕΛΟΣ!!!

